



Välkommen till Övre Källfallet !

En information och presentation
sammanställd av 2002-2003 års styrelse.

Reviderad av styrelsen 2015-2016.



Inledning

Styrelsen i Skilås samfällighetsförening hälsar dej välkommen till Övre Källfallet, nya byn och gamla byn.

Vi vill med denna presentation ge dej en introduktion till vår samfällighetsförening och samtidigt ge lite information om såväl boende som natur och historia.

Fritidsbyn

Källfallets fritidsby grundades av Ritz Nordlander i början av 80-talet. I slutet av 80-talet avyttrade Ritz de tomter som ej var sålda till AB Verner Andersson som nyligen sålt de obebyggda tomterna till Sahlander & Partner AB.

Byn har ett mycket fint läge med närhet till bad- och fiskesjöar, bärmarker och fina strövområden.

Vintertid är skidterrängen alldeles utmärkt. Slalombacken med lift är öppen under helger och sportlovsveckor.

Samfällighetsföreningen

Föreningen bildades under 1992 med stadgar antagna 1992-03-12. Föreningen förvaltar två stycken gemensamhetsanläggningar GA4 och GA5.

GA4 omfattar vägar, utom Skilåvägen, vägbelysning samt gemensamma grönområden.

GA5 omfattar Skilåvägen från infarten fram till Skidbackens parkering.

Vi har en egen hemsida: www.skilasf.se

Föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen någon gång under juli-augusti. På stämman redovisas det gångna årets verksamhet och inkomna motioner och propositioner behandlas.

Kallelse till stämman skickas ut minst 14 dagar före "stämmodatum" så att du kan planera din närvaro.

Protokoll från stämman samt en aktuell funktionärsförteckning finns tillgänglig på föreningens anslagstavlor och föreningens hemsida www.skilasf.se

Meddela styrelsen din e-postadress om du vill ha kallelsen och övriga handlingar digitalt.

Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av sex personer, revisorer, suppleanter samt en valberedning omfattande två personer.

Styrelsen sammanträder 5-6 gånger per verksamhetsår och handlägger förutom ekonomi även övriga frågor som berör vår samfällighet. Styrelsens målsättning är att skapa förutsättningar för ett uppskattat och trevligt boende.



Källfallet

I Övre källfallet, där byn är belägen, ser vi en del äldre bebyggelse som har varit bostäder för anställda inom Källfallets gruva.

Gruvan startade sin verksamhet 1897 och stängdes 1967. Den gamla laven kan vi fortfarande se då vi blickar ner mot sjön Lien.

Den gamla bebyggelsen

Du kommer med all säkerhet att få höra en del konstiga namn på byns äldre bebyggelse.

"Husetnamnet" var oftast förknippat med de personer som bodde i huset eller med någon form av aktivitet eller verksamhet.

För att inviga dej i byns hemligheter kommer här en förteckning över de vanligaste namnen i kombination med fastighetsbeteckning.

Bergåsen	3:21
Kackerlackan	3:52
Templet	3:78
Karl-Karl's Evert	3:20
Herrgården/Ski-Lennarts	3:79
Spelhuset	3:81
Kran-Oskars/Nedre Utterkullen	3:82
Utterkullen	3:19
Fredrikssons	3:83
Bark-Ivars	3:18
Fattigårn	3:80 (Huset är numera rivet).
Nybygget	3:60

Riddarhyttan

Lienshyttans masugn, som är placerad sydväst om det gamla lokstallet, har anor från början av 1600-talet.

Hyttans nuvarande placering är från mitten av 1800-talet.

Hyttan restaurerades 1990 och kan nu besökas av intresserade turister.

Den imponerande slagghögen som ligger i anslutning till masugnen är en av de få bevarade i Bergslagen.

I Riddarhyttan finns vår närmaste livsmedelsaffär ca 3 km från Övre Källfallet.



Röda Jorden

Röda jorden omfattar ett skogsområde som har en mer än 2000-årig järnhanteringstradition. Röda jorden har fått sitt namn av den utfällda järnockran, dvs de järnoxider som färgar marken röd. Med hjälp av modern teknik kan vi konstatera att driften har pågått från 700- talet f Kr till tiden för Kristi födelse. Gör ett besök på Röda Jorden-dagen som äger rum första söndagen i augusti varje år.

Kopparverket

Kopparhanteringen i Riddarhyttan har pågått sedan medeltiden. De kala varphögarna minner om verksamheten. Kopparslaggen gör marken steril och här finns därför ingen växtlighet. Det nuvarande kopparverket började byggas 1804 och togs i bruk av Riddarhytte bruk 1819. Kopparverket lades ned 1873.

Istiden i Riddarhyttan

För 9500 år sedan började Riddarhyttan smälta fram ur isen. Isen smälte från söder mot norr. Isberg bröts loss och drev bort i Östersjön, som då nådde ända upp till Riddarhyttan. Iskanten stannade upp en längre tid vid Riddarhyttan. Det är denna händelse som efterlämnat så många naturminnen runt sjön Lien. Följ "Geologislingan", som är skyltad, och gör dina egna naturupplevelser och se hur landet formats av ismassor, stormvindar och förhistoriska vattendrag.

Ekomuseum Bergslagen

Ekomuseum Bergslagen är en resa i tid och rum där vi kan följa framväxten av det moderna industrisamhället. Inom området finns gruvor, hyttor, smedjor, bruk, arbetarbostäder, herrgårdar, bergsmansbyar, slott, kraftverk, järnvägar och kanaler. Här är det aldrig långt till sevärdheter i spännande och kulturhistoriska miljöer. Besök museets hemsida www.ekomuseum.se

Litteratur

- Guidebok, Ekomuseum Bergslagen, kan hämtas gratis på turistinformationen.
- Istiden i Bergslagen som beskriver "Riddarhyttefältet" kan beställas via länsstyrelsen.



På dessa sidor kan du se i stort sett allt vad som händer och sker i "trakten".

www.riddarhyttan.nu

www.skinnskatteberg.se

www.skilasf.se

www.rhif.se